

KERK in DEN HAAG

SPIRITUALITEIT, CULTUUR EN SAMENLEVING

Moet je lezen

Moet je lezen: Andere kijk op zware jongens

Door **Walther Burgering**

Gepubliceerd **juli 2009, jaargang 12, nr. 117**

RECENSIE In het pas verschenen boek *Een misdadiger is meer dan zijn delict* vertelt Jan Eerbeek als hoofdpredikant bij Justitie over zijn vroegere werk onder gedetineerden en over de oprichting van Stichting Exodus.

In een vlotte stijl neemt Jan Eerbeek de lezer mee de onderwereld in. Anekdoten en voorbeelden rijgen zich aaneen, en laten zich lezen als een dagboek. Het gaat over 'zware jongens' en over de bijdrage van het pastoraat aan het herstel van leven. Over vrijwilligers en over de band met de kerken. Gedetineerden krijgen een menselijk gezicht doordat deze gevangenispredikant put uit een lange ervaring van trouwe inzet en betrokkenheid op mensen die in detentie zijn geraakt.

Het beleven van schuld, maar ook de belemmeringen bij het voelen van schuld, komen aan bod. Eerbeek neemt ook de ervaring en kennis van anderen mee in zijn beschrijvingen. In het hart van het boek geeft hij aan waar het bij het justitiepastoraat aan gedetineerden om gaat: 'Het versterken van persoonlijke identiteit, motivatie en binding met de samenleving. Daarnaast om begeleiding bij relaties en het oefenen in verantwoordelijkheid. Justitiepastoraat doet dit vanuit een samenhangende geloofsvisie, in samenhang met de diaconie en op weg naar herstel van leven en perspectief.'

Bescheidenheid

Het tweede deel gaat over het ontstaan van het Exoduswerk. Eerbeek stond, samen met pastor René Akkermans en vrijwilligers, aan de wieg van Exodus Den Haag, voor veel stadgenoten bekend van de fietsenwerkplaats aan het Frankenslag. Exodus begon om 'iets op te zetten waardoor het contact na de detentie kon worden voortgezet'. Tegenwoordig zijn er veertien Exodushuizen, verspreid over het hele land. Er is een uitgebalanceerd begeleidings- en nazorgprogramma.

Het deel over Exodus is geschiedschrijving geworden waar Eerbeek trots op mag zijn. Zijn kracht is dat hij dit in alle bescheidenheid neerzet, steeds terugkerend naar de mensen om wie het gaat. Of ze nu Bram, Leo of Jozef heten, Eerbeek vergeet ze niet. Zij zijn richtinggevend voor zijn pastoraat en voor Exodus. Dat tekent hem. Alleen daarom al is dit boek de moeite waard om te lezen.

Jan Eerbeek, Een misdadiger is meer dan zijn delict. Amsterdam: Ark Media, 2009. Prijs € 17,50.

© 2003-2008 Kerk in Den Haag